

## Skipperens Erindringsværksted



Skipperens Erindringsværksted  
Gundorflund 32  
9000 Aalborg

**Bladudvalg:** Gert Kristensen  
Morten Hansen  
Inger Tvorup  
Birgit Baltser

**Bestyrelse:**

**Formand:** Gert Kristensen  
**Næstformand:** Villy Borregaard  
**Kasserer:** Hardy Sørensen  
**Sekretær:** Per Anker Christensen  
**Faglig konsulent:** Kjeld Djernø

**Suppleanter:** Tonnie Skov  
Inger Tvorup

**Medlemsmøder:** Fredage i ulige uger fra kl. 10 til 12  
i Altanstuen i Aktivitetscentret,  
Gundorfslund 32. 9000 Aalborg.

**Kontakt-adresse:** Gert Kristensen  
Tlf. 28 88 89 69  
Mail.: [gertkristensen1@hotmail.com](mailto:gertkristensen1@hotmail.com)

[www.skippersamrådet.dk/erindringsværkstedet](http://www.skippersamrådet.dk/erindringsværkstedet)

## Forord

I dette blad nr. 2 fra Skipperens Erindringsværksted vil vi i ord og billeder fortæller mere om kvarteret omkring Hobrovej, Parkvej, Ørsteds Vej (nu Mølleparkvej) og gaderne vest for dette. Erindringerne er skrevet af vore ældre medlemmer.

### Erindringer fra Hobrovejskvarteret:

*Tak til Grethe Otte for dette indlæg. Grethe er et af de ældste medlemmer af Erindringsværkstedet.*

I 1943 ligger der kun købmand Schjøn's ejendom på hjørnet af Kornblomstvej / Vestre Allé og en villa hvor fru læge Sonne boede. Men der bygges 6 nye huse 3 – 5 – 7 – 9 – 11 og 13, hvor jeg med mine forældre flytter ind i et disse efteråret 1943. Fra hjørnet af Kornblomstvej ned til Skipperen/Hobrovej er der intet!

I 1948 sælger mine forældre huset og flytter til Ørstedsvej 22 (et 2 families hus), hvor den øverste lejlighed bliver vores ved overtagelsen. Bebyggelsen "Fremtidshaab" på Ørstedsvej.

Jeg bliver gift i marts 1949 og vi skal igennem noget der hedder bolignævnet for at få lejlighed!!

Vi fik nej 3 gange fordi vi ikke havde et barn eller ventede et. - Min faster kendte en i bolignævnet – min faster havde barnet. – Vi fik barnet i et år - og på den måde fik vi lejligheden.

Vi gav 35 kr. i husleje – og 35 øre for en rulle tapet!!

Der boede vi til 1961, hvor vi selv købte Ørstedsvej 10 og betalte kontant.

Da vi flytter til Ørstedsvej i julen 1948 – 1949 er der blevet bygget huse ned til Snerlevej.

På Frederik Obelsvej er der i 1943 kommet byggegrunde.

Min onkel køber nr. 16. Ved siden af er der en ældre mand, der har fået lov til at dyrke kartofler og grøntsager.

Det var på den grund der blev bygget børnehjem – senere tandklinik (kommunal), nu bygger kræftens bekæmpelse et besøgshus for kræftramte børn med familie.

Min onkel byggede nr. 16, han var stukkator. Det havde han i underetagen. Han havde blandt andet også lavet alle de blomsterkrukker, der engang stod rundt om i Aalborg.

På Ørsteds Plads. Det med jernrækværket rundt om!

To store ejendomme på hver side af pladsen, hvor nu den nordlige er fjernet til fordel for det nuværende kapel.

I den ejendom der nu er væk var der 6 lejligheder.

På trappeopgangen var der malet store malerier – meget flotte!

I to af de nederste lejligheder var der en barber (hundeklipperen) og en trikotage forretning.

På sydsiden – den ejendom der endnu står - var der dengang bager Josef og Marie Petersen. Damefrisør Seidelin.

I kælderen rulleforretning der senere også

lejede vaskemaskiner ud!

Købmanden havde 2 vinduer ud mod pladsen med dør i midten!



Ned ad Ørstedsvej var der et hus med garager og Rostrupsvej 2, som havde indgang fra Ørstedsvej via gården – og for-indgang fra Rostrupsvej.

Der boede 6 familier + 1 i kælderen fru Mikkelsen med (jeg mener 3 børn).

1. oktober 1982 fik den nederste del af Ørstedsvvej navneforandring til Mølleparkvej, den er blevet drejet ind i det tidligere Ørstedsvvej ned til Hobrovej.

Vi er nu på vej ned af Ørstedsvvej mod Hobrovej:

I husene er der i årene fra 1940 til 1950, 2 familier i de fleste.

I nr. 19 bor der i stuen mor – far og 2 sønner på første sal farmor og 2 fastre.

Længere nede mod Hobrovej var der en elektriker (Poulsen) med forretning af lamper – de fleste af mine lamper er købt der.

Poulsen havde 6 sønner – nogle er elektrikere i dag og

forretningen er stadig i samme familie (dog uden lampesalg).

Ved siden af en garn/sytråd trikotageforretning Forstads-  
magasinet og en slagter Nielsen, de havde 2 sønner.

Brugsen lå på hjørnet af Hobrovej og op af Ørstedsvvej.

På modsat fortov fra Hobrovej og op af Ørstedsvvej var der på hjørnet en kiosk, derefter cykelhandler Lynderup.

Husene op til nr. 30 var der 2 familier i alle husene.

Nr. 22 hvor jeg boede havde min far skomagerværksted med butik, så min mor og far måtte sove i stuen (pladsmangel). Min mor døde alt for tidligt i 1951.

Efter de hvide huse op til Ørstedsplads var der røde murstens huse - dobbelte med 3 familier i hver ende. Den øverste etage var en lille kvistlejlighed.

*Byggeföreningen blev oprettet i 1901, især af personalet fra Privatbanerne. Der blev byttet 25 dobbelthuse på Ørstedsvvej, Hobrovej og Sofiendalsvej (Mølleparkvej). Arb.-liv. Film F38-29.*



”Fremtidshåb”, der var det første beboelses-byggeri på Hobrovej, bestod af 25 dobbelthuse på Sofiendalsvej senere Mølleparkvej - og Ørstedsvvej. Byggeriet begyndte i 1901. Billedet viser husene på det nederste stykke af Ørstedsvvej – nu Mølleparkvej.

Det er beskrivelsen om Ørstedsvej fra Hobrovej til og med Ørstedsplads.

Ørstedsvej fortsatte dengang op til Bejsebakkevej.

I de huse, jeg her har skrevet om, var mange af dem som boede der, på en eller anden måde i familie med hinanden.

Jeg vil fortælle lidt om Cicilie Klitgaard, som var frøken og boede i nr. 25. i stuen.

Det var hendes hus – hun underviste i klaverspil og porselænsmalning og mange søndage var der en klog mand som helbredte med vand.

Der var rigtig mange, der kom til ham, så der holdt ofte mange biler på begge sider af vejen.

Om ”patienterne” blev helbredt ved jeg ikke!!!

Ørstedsvej fortsatte op til Zoo (bagindgangen), på dette stykke vej var der en købmand Hansen og et mælkeudsalg.

Lige rundt om hjørnet op imod Mølleparkvej byggede min mand en tilbygning der blev delikatesse og slagter, det var ved Ravns.

Årene fra 1948 – 1969.

I disse år var det helt almindeligt, at kvinderne gik hjemme.

Dem der arbejdede var dem, der havde en mand der havde forretning – så som slagter og købmand.

Fra det stykke, jeg har omtalt fra Hobrovej til Ørstedsplads, var der en som gik ud og gjorde rent og en, der var blevet enke som 30 årig med 2 børn, det var hårdt.

Vest for jernbanen tilhørte alle Aalborg Kommune og børnene gik derfor på Hobrovejens skole.

Boede man derimod i Kærby, der tilhørte Hasseris Kommune, skulle børnene op over viadukten forbi Hobrovejens skole, over den trafikerede Hobrovej og op til Stolpedals skolen.

Hvornår det blev lavet om ved jeg ikke.

(måske kommunesammenlægningen 1970).

*Grethe Otte.*

# Program for efteråret 2015

Skipperens Erindringsværksted starter efter sommerferien medlemsmøderne den 14/8-2015.

På aktivitetscentret kan der købes kaffe og the m.m., som indtages i kantinen fra kl. 9.30-10.00, hvorefter det ordinære medlemsmøde afholdes i Altanstuen fra kl. 10-12.

- 14/8 : Temamøde – (evt. Oberst Myhre)
- 28/8 : Temamøde – i Birthe's have
- 11/9 : Togbane i Støvring
- 25/9 : Besøg af Esben Buch
- 9/10 : Temamøde
- 23/10 : Mariendals Mølle
- 6/11 : Sportsarkivet
- 20/11 : Afslutning

Herefter holdes der juleferie med opstart i det nye år efter nærmere aftale.

**Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til transporten, så kontakt Gert Kristensen, tlf. 28 88 89 69.**

## Set og Sket i 2015:

Fredag d. 30/1 fik vi indviet vores nymalede fjernarkivrum.



Den 27/3 var Erindringsværkstedet på besøg i Huset Hassersgade, hvor Lars Bang fortalte om husets historie og nuværende funktion.





Den 24/4 var vi på Almenkirkegården, hvor Knud Johansen fortalte om kirkegårdens historie og om et udsnit af kendte personer fra byen.



Den 8/5 besøgte vi Urbans kælder og Atletikstadion, hvor Esben Buch på vanlig kyndig vis fortalte om stedets historie og natur.



Den 22/5 var veteranbanen "Limfjorden" vært for vores besøg. Den gamle remise og de mange gamle tog blev studeret med stor interesse.

Rundviser var Finn Madsen.



## Gadenavne i Hobrovejs kvarteret:

### *Frederik Obelsvej:*

Navngivet 3. marts 1913. Opkaldt efter etatsråd Frederik Christian Obel (1832-1913) (død i januar 1913) Efter hans fars død i 1860 overtog han C.W. Obels Tobaksfabrikker, som han sammen med direktør Ole Kjær, der blev optaget i firmaet, fik drevet stærkt op. De to direktører var aktive ved tilplantningen af Bejsebakken fra efteråret 1895.

### *Ørstedesvej / Ørstedes Plads:*

Navngivet hhv. 13. oktober 1902 og 30. maj 1921. Opkaldt efter Hans Christian Ørsted (1777-1851). Berømt dansk fysiker, der ved sin påvisning af elektromagnetismen i 1820, lagde grunden til forskellige store opfindelser – telegraf, telefon, dynamo m.v.

### *Rostrupsvej:*

Navngivet i 1922.

Opkaldt efter Frederik Emil Rostrup (1831-1907).

Berømt dansk botaniker.

### *Moltkesvej:*

Vejen fik sine første beboelser i 1921.

Den er opkaldt efter stiftamtmand Frederik von Moltke (1754-1836). Han var 1781-95 amtmand i Norge og senere præsident for Danske Kancelli Gehejmestatsminister. Afskediget og forvist til Jylland, da svenskerne opsnappede et brev, hvori han udtrykte stærk sympati for Norges uafhængighedskamp med Sverige. Residerede på Aalborghus Slot som stiftamtmand fra 1815-1824. Som sin ældre bror – general Adam Ludvig Moltke – var han meget interesseret i plantningssagen. Det var Frederik von Moltke, som i 1822 – sammen med apoteker Kayerød – påbegyndte tilplantningen af Skovbakkken.

## Fra Amtssygehuset til Ørstedsvej hen til Parkvej:

af Esther Pedersen. (Tidl. Lærerinde, bosat Parkvej)

På Mølleparkvej, som dengang gik op forbi Amtssygehuset, (sydsiden) var der i nogle år efter besættelsen soldaterkaserne. Bygningerne havde før huset tvangsarbejdsanstalten, hvor vi bl.a. hentede optændingsbrænde, da vi jo alle havde kaminer/kakkelovne.

På venstre side af vejen var der private beboelser. Men fra hjørnet mod Hobrovej var der en grønthandler, der hed Ebba Sørensen.

Hobrovej mellem Mølleparkvej og Ørstedsvej var ét stort forretningskvarter, startende med Vagn Nielsens bageri og forretning, dernæst Schous sæbehus,

Vandrup Chokolade, Købmand Albin. Olsens slagteforretning, Henning Dallerups store købmandsforretning. Dame og herrefrisør, Gipsy hatte



og legetøjsforretning på hjørnet af nordlige Ørstedsvej/Hobrovej –

Modsat på sydsiden en stor Brugsforretning – Fiskehandler – Grøntsager/blomster.



Dernæst Urban øl og sodavandsfabrik.

Vi er nu nået til Parkvej, hvor der i 1947 boede ene unge familier med flere børn. Disse børns opvækst var næsten som et paradys, da modsatte side af vejen var en stor tom bar mark hvor børnene legede, der var ikke børnehaver. Mødrene var dengang hjemmegående!!

På nordsiden af Parkvej mejeriudsalg og sydsiden Bageri – herefter kom benzin forretning nuværende Shell, dengang med privatbolig.

På hjørnet af Hobrovej og Vestre Allé stod Stoffers pølsevogn, der hvor bunkerer er, ellers var der kun bar mark.



## Ishytten Mølleparkvej 53

Aase Haslund f. Steffensen fortæller om sit barndomshjem. Hun siger selv: *"Et lille erindringsbillede fra min mors ishytte på Mølleparkvej 53."*

Jeg boede selv på adressen fra 1940 til 1968.

I 1940 købte mine forældre et hus på Mølleparkvej, og på grunden lå der en ishytte, som min mor overtog. Det blev til 42 år bag disken, idet mor ophørte efter sæsonen i 1982, hun var da 81 år.

Under krigen var det småt med varer, for det var jo ikke kun is der blev solgt, men også chokolade, lakridser, karameller og andre lækkerier.

Man skulle være glad, når man fik fat på de gode sager fra grossisten, og det skete, at der kom en ekstra kasse med flødeboller med sendingen – det var bare lykken.

Af is fandtes der et enkelt udvalg – runde ispinde (vanilje eller jordbær) samt firkantede ispinde og så naturligvis kræmmerhuse m. is, hvor man helst skulle have syltetøj og flødeskum til.

Flødeskum under krigen var ikke lige sagen, men vi var ikke så forvante, så "fut-flødeskummet" gled ned!

Endvidere havde man de såkaldte skaller, og det var herlige ting, når man fik 2 is kugler + 1 flødebolle mellem skallerne.

Da ishytten lå tæt på zoologisk have. Var der ofte travlhed især om søndagen, så var det lidt besværligt at ekspedere kræmmerhuse med flødeskum og syltetøj, da der ofte var en lang kø.

I nogle år solgte mor souvenir og postkort, men efter krigen, da man igen kunne få de mange lækkerier inden for chokoladebranchen, var der ikke plads til disse ting.



Med årene kom der mange slags is til. Da min mor sluttede i 1982, var der mange forskellige is at holde styr på.

Sæsonen startede gerne ved påsketid og sluttede midt september. På hverdage blev ishytten åbnet ved middagstid, og om søndagen kl. 10. Mor lukkede ishytten ved 21 - 22 tiden, alt efter som vejret var. Ofte var det en kold omgang at være i hytten, man skulle klædes godt på og termokanden med kaffe var med. Var det særligt koldt blev den elektriske ovn tændt.

Der blev strikket flittigt i ishytten, altid havde mor gang i pindene. Der blev produceret masser af trøjer, gæstehåndklæder, babytøj og andre ting til familie og venner. Radioen blev flittigt hørt, og ofte kunne man se røg ud gennem lugen, det var når mor havde fået ild på cerutten.

Medens far levede, havde han det job at samle papir op ude på vejen. Det kunne ikke undgås, at der efter en travl søndag lå lidt rigeligt papir og lign. på vejen, man skulle jo tænke på naboerne.

Ishytten var for mor en meget stor oplevelse. Hun kom i kontakt med en masse mennesker. Hun var meget glad for børn, og det var naturligtvis et dejligt sted for børn at komme. Når børnene voksede op og selv fik børn, var der nye kunder – og "is damen" var der stadig. Flyttede man fra kvarteret, hændte det ofte, at man aflagde besøg for at se, om "is damen" stadig var der!

Hvad mor fik ud af det pengemæssigt – ja i hendes øjne var det somme tider en guldgrube. Tit har hun sagt, at sæsonen sandelig havde været god, men det højeste hun har nået i fortjeneste på en sæson har været ca. 7.000,- kr., og der var mange timers arbejde lagt heri. Men glæden ved at være i ishytten var mere værd end pengene. Hun elskede det bare.

Den sidste sæson i 1982 sluttede lidt trist. Der var ikke mindre end 3 indbrud, og det var første gang i alle de 42 år, at det var sket. Det tog noget af glæden fra mor.



Skipper Samrådet –  
Dit lokale talerør.



Skipper Samrådet, der repræsenterer et område med ca. 10.000 indbyggere, ser som sin vigtigste opgave at gøre kvarteret omkring Skipperen til et attraktivt bosætningsområde for både unge og ældre, ligesom det er samrådets ønske at samle hele områdets identitet omkring Skipperen.

Du kan læse mere om Skipper Samrådet på [www.skippersamraadet.dk](http://www.skippersamraadet.dk)