

Skipperens Erindringsværksted



Skipperens Erindringsværksted
Gundorflund 32
9000 Aalborg

Bladudvalg:	Gert Kristensen Morten Hansen Inger Tvorup Birgit Baltser
Bestyrelse:	
Formand:	Gert Kristensen
Næstformand:	Villy Borregaard
Kasserer:	Morten Hansen
Sekretær:	Per Anker Christensen
Faglig konsulent:	Kjeld Djernø
Suppleanter:	Tonnie Skov Inger Tvorup
Foredragsmøder:	Fredage i ulige uger fra kl. 10 til 12 i Altanstuen i Aktivitetscentret, Gundorflund 32. 9000 Aalborg.
Kontakt-adresse:	Gert Kristensen Tlf. 28 88 89 69 Mail.: gertkristensen1@hotmail.com

www.skippersamrådet.dk/erindringsværkstedet

Gadenavne i Hobrovejs kvarteret:

Ole Kjærsvej:

Navngivet 3. marts 1913. Opkaldt efter direktør Ole Christian Kjær (1826-1901). Han var medejer af C.W. Obels Tobaksfabrikker, hvor han som kun 7-8 årig startede som bydreng og arbejdsdreng. Da Frederik Obel i 1860 tiltrådte som direktør, tilbød han O.C. Kjær at blive meddirektør. De to var barndomsvenner, og mens de ledede virksomheden i Adelgade/Klosterjordet/Doktorensyde, brændte den i både 1871 og 1897. Et nyopført fabrikskompleks i Fjordvænget (Badehusvej) blev taget i brug i 1897. Ole Kjær var sammen med Frederik Obel o.a. aktiv ved tilplantningen af Bejsebakken.

Oberst Myhresvej:

Navngivet 3. marts 1913. Opkaldt efter landinspektør, oberst Albrecht Christian Johannes Myhre (1817-1901). Han deltog med bravur i Treårskrigen 1848-51, hvorefter han genoptog sit virke som landinspektør med Aalborg som udgangspunkt. Myhre deltog også i krigen 1864, hvorunder han blev udnævnt til oberstløjtnant. Oberst fra 1866. Han tog sin afsked i 1868 for i mange år at hellige sig sit virke som landinspektør i Nordjylland. Hædret som "Ridder af Danneborg" og "Dannebrogsmænd". Medlem af Aalborg byråd og bestyrelsesmedlem i "Det danske Hedeselskab", og meget nær ven af oberst Dalgas ("Indad vinde, hvad udad var tabt"). Oberst Myhre gjorde en meget stor indsats for plantningssagen i Nordjylland, hvor man her rejst ham et mindesmærke på Bejsebakken (Aalborglund)

Valmuemarken: (se billeder)

Navngivet 6. august 1943. Den og Firkløvervej (navngivet samme dag) blev fra 1938 anlagt som en del af Aalborg kommunes nødhjælpsarbejde. Samtidig omdøbtes den del af Frederik Obelsvej, som ligger syd for Vestre Allé, til Kornblomstvej.

Erindring i billeder fra Ole Andersen

Valmuemarken var først udstykket i kolonihaver i fyrrene, senere blev de bebygget med helårshuse.

Herunder ses starten til nr. 30, som blev opført til Ole Andersen's far, Niels Cristian Andersen "Gent" i 1948-49, og var klar til indflytning i 1950.

Huset var tegnet af Arkitekt Bøgh.



I baggrunden ses Kornblomstvej, som i starten også var kolonihaver med havehuse på.

Ole Andersen's storebror Poul, som medhjælper.
Med Kornblomstvej i baggrunden.



Herunder nabohuset nr. 28, som er magen til nr. 30, blev bygget til Gunnar Scheuer "Kemisk Industri".



Udsigt over Gug, billedet er fra ca. 1947-48, taget fra Valmuemarken 30, inden huset blev bygget.



Udsigt ind over Aalborg by, billedet er fra ca. 1952, taget fra plænen foran Valmuemarken 28, børnene er fra nr. 28 og 30.



Program for efteråret 2016

Skipperens Erindringsværksted starter efter sommerferien medlemsmøderne den 19/8-2016.

På aktivitetscentret kan der købes kaffe og the m.m., som indtages i kantinen fra kl. 9.30-10.00, hvorefter det ordinære medlemsmøde afholdes i Altanstuen fra kl. 10-12.

- 19/8 : Temamøde
- 02/9 : Gåtur i Karolinelund
- 03/09: Skippertorvet (Samrådets 20 års jub.)
- 16/9 : Evt. besøg af Flemming Ratbøl.
- 30/9 : Besøge Bunkers v/Kornblomstvej,
(Guide Peter Reinau)
- 14/10 : Temamøde
- 28/10 : Sdr. Kirkegård, v/Esben Buch
- 11/11 : Foredrag/temamøde
- 25/11 : Temamøde / Afslutning

Herefter holdes der juleferie med opstart i det nye år efter nærmere aftale.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til transporten, så kontakt Gert Kristensen, tlf. 28 88 89 69.

Set og Sket i 2016:

Den 19. februar besøg i infohuset i Østerådalen, hvor Esben Buch på levende vis fortalte om naturen og huset.



Den 28. april besøg på Garnisionsmuseet med fokus på særudstillingen "Tyske flygtninge i Aalborg 1945-49", herunder lejren på Vestre Allé.



Set og Sket i 2016:

Den 28. april (billeder fra udstillingen)



Den 10. juni besøg på Hammerværket i Godthåb. Vi fik under rundvisningen et godt indblik i stedets omfattende historie og Zink-familiens virke.



Birte Kjærgaards indlæg.

Barndomsminder fra Rostrupsvej omkring 1951 til 1953.

Jeg er født i Aalborg men rejste så til Aarhus med min familie, indtil jeg som stor pige (11 år) kom tilbage til Aalborg.

På det tidspunkt var min far død, så der var kun min mor og jeg. Min mor købte så Rostrupsvej 10 i 1951, hvor jeg tilbragte resten af min barndom, og igen efter min mors død overtog huset på Rostrupsvej, hvor jeg nu bor.

Som 11 årig kom jeg i Hobrovejen skole og fik skolekammerater. Jeg blev også medlem af spejderne hvor jeg også fik venner. Desuden gik jeg til dans, gymnastik og ballet, der kom også venner; men det bedste var legekammeraterne på vejen, og dem var der mange af.

Alle husene på Rostrupsvej var beboet af flere familier, og næsten alle havde børn. Der var kun to huse, hvor der kun var een familie. Det var overlærer Johansen i nr. 18 og skrædder Nielsen i nr. 6, men de havde børn!!

I vores hus var der familien Foncekas, mor og far og 3 børn, en stor pige og to små drenge. Den ene var for stor at lege med og de andre for små.

Men ved siden af boede Peter og overfor Kurt og Inger Degn, skråt overfor boede Bjarne og ved siden af ham Jytte og Bent. Lidt nede af vejen var der flere børn og Overlærer Johansen havde også børn, men det var de børn jeg har navne på, der mest legede sammen.

Det var også en hel flok til at lege.

Fortovet var jord (ikke med fliser som i dag) derefter en kantsten og så asfalt på vejen.

På fortovet kunne vi "hugge i land" hvilket vi gjorde meget med en god dolk (flere af os var spejdere!).

Vi kunne også "spille i hul". Det var med marmorkugler, også noget vi gjorde tit efter skoletid.

Det bedste var gade cricket – jeg var en god kaster og Bjarne kunne det hele. Røg bolden ind til naboerne, var det altid mig der skulle hente den (drene fik mere skæld ud!).

Legene foregik også i haverne hvor vi hjalp med græsslåning hækkeklipping og plukning af frugt i den tid det varede.

Det var helt naturligt vi hjalp til hvor vi kunne og hvor det var nødvendigt.

Mælk og købmandsvarer kom med bud til folks adresser så dengang skulle man ikke slæbe varerne. Slagtervarer skulle man dog for de flestes vedkommende selv hente.

Mit himmerige var Zoo, der kom jeg sommer og vinter så godt som hver dag. Jeg kendte dyrepasserne og de kendte mig. Mange er de flødeskumskager jeg har medbragt til Jørgensen – han var min helt! Zoo var allerbedst om vinteren – med meget sne, så havde vi næsten haven for os selv.

Foruden vejen var der ikke langt til skoven (Bejsebakken). Der lavede vi huler, cyklede ned af skråningerne med kamp om hvem der kunne have flest på cyklen. Det kunne variere helt fra to op til fire-fem – ganske modigt med også farligt. Om vinteren stod vi på ski. Vi lavede selv skihop på bakkerne det var den første del ad Bejsebakken hvor geodætisk afdeling har en høj med sten, det var også derfra vi cyklede.

Den anden ende af skoven ned mod Stolpedalsskolen var kælkeafdelingen. Mange af min mors kosteskafter er endt som styrepind til de store skovmandskælke. Med plads helt op til 4-5 personer. Så kunne der let gå mange timer og megen latter. Det var god motion og mange gode minder.

Så kom mine teenagesår og arbejde – alt blev ændret.

Birte Kjærgaard

Erindringer fra Hobrovejskvarteret under og efter krigen.

Fortalt af Grethe Otte.

Under krigen blev der et godt sammenhold. Det var tit, man ikke måtte gå ud efter kl. 8 aften.

I denne tid var jeg i huset ved Alman Andersen i Nørresundby. En aften, jeg havde været hjemme på Kornblomstvej og skulle cykle tilbage, lød der et ordentlig brag. Det var Eternitten der røg. Da jeg nåede broen, blev man stoppet af tyskerne.

Engang jeg kom på Kong Christians Allé, kom der en tysk hestevogn, læsset med halm, der var på vej ned mod Hobrovej. Dengang lå den gamle Aalborghal der hvor Kunstmuseet er i dag. Så kom der en på cykel, satte en tændstik til halmen, og hestene løb løbsk med den brændende vogn efter sig. Jeg skyndte mig væk.



Julen 1948 flyttede vi fra Kornblomstvej 5 til Ørstedsvej 22, hvor min far åbnede skomagerbutik. De solgte Kornblomstvej 5 på grund af sygdom.

Jeg blev gift i marts 1949 og vi fik lejlighed på 1. sal i mine forældres hus.

Ørstedsvej, det der i dag hedder Mølleparkvej, var noget helt specielt, et stort sammenhold, hvor alle tog hånd om hinanden. For mig et meget dejligt sted at bo.

I maj 1950 fik vi en søn, Anders, som voksede op på Ørstedsvej. Dengang var alle mødre hjemme, så børnene legede alle sammen med hinanden.

De legede ovre på sygehusets kældergange.

På Urban var der hvert år i december tændt juletræ på taget.

Til fastelavn gik der musik fra Urban, rundt i vores kvarter og samlede børnene sammen, så de samlet gik ned på Urban og slog katten af tønden, fik fastelavnsboller og de sodavand de kunne drikke – det var tider.

Urban betød meget for os. Nogle af dem der boede herude i kvarteret, arbejdede der.

Direktøren hed Sander, en flink mand. Børnene samlede på etiketter, og de kunne altid få en god håndfuld, når de gik ned på kontoret.

Nede på Hobrovej, lige rundt om hjørnet lå fru Dahllerups legetøjsforretning.

Børnene gik ned for at snakke med hende og hjælpe hende med at pakke varer ud og sætte på plads.

Nogle gange havde de biler med hjem, som de måtte lege med om aftenen. Så gik de ned med dem dagen efter.

Oplev en aften efter fyraften, hvor der havde sneet om dagen. Alle mand ud at kaste sne. Dengang skulle man selv fjerne sneen. Men hvor hyggeligt, der blev talt, og kastet med snebolde.

I 1959 fik vi Hella, sikke en lykke og i 1961 købte vi så Nr.10 på Ørstedsvej for kr. 36.000,- kontant.

Min far var nr. 2 der købte fjernsyn på Ørstedsvej, så Anders og naboerne kunne se 6 dagsløb inde hos ham – igen andre tider.

Mens Hella var barn var hun i Zoo så snart hun kunne. Hun fik en nøgle til bagindgangen på Bejsebakkevej, og så måtte de ride på ponyhestene i Zoo i skoven, og tage dem med hjem i haven.

Da hun gik i gymnasiet fik hun arbejde i kiosken og solgte is og pølser. Hun havde stadig nøgle til Zoo, en herlig barndom – børnene nød det.

Ørstedsvej blev til Mølleparkvej.

Da jeg i 1948 flyttede til Ørstedsvej, var der vejtræer på begge sider af vejen.

Pludselig en dag stod der i avisen at husene på Mølleparkvej og Ørstedsvej skulle fjernes til fordel for sygehuset.

I 1969 begyndte amtet at købe husene op, til udvidelse af sygehuset.

Vi gik i protest.

Blev enige om, at skulle der handles, skulle vi handle samlet, for at få den bedste pris.

Men så begyndte det at falde fra hinanden.

Vi var i stor frustration. Til sidst måtte vi bøje os.

Vi fik dengang 115.000,- kontant, og købte så Rostrupsvej 8.

Vi flyttede derop 1. december 1970 og boede der til 1999, da Husted blev syg.

Der gik mange år, før sidste etape blev væltet, og før det nye Medicinerhus stod færdig. Der gik næsten 40 år.



Grethe Otte.

SKIFT TIL EN BANK DER BRÆNDER FOR DIG

Book et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår **dine** muligheder på tel. **9870 5900** eller kig forbi vores nye afdeling i Hasseris.

Thulebakken 34
9000 Aalborg
Tlf. 9870 5900
hasseris@nordjyskebank.dk

 **Nordjyske Bank**
videre sammen



Skipper Samrådet –
Dit lokale talerør.



Skipper Samrådet, der repræsenterer et område med ca. 13.000 indbyggere, ser som sin vigtigste opgave at gøre kvarteret omkring Skipperen til et attraktivt bosætningsområde for både unge og ældre, ligesom det er samrådets ønske at samle hele områdets identitet omkring Skipperen.

Du kan læse mere om Skipper Samrådet på www.skippersamraadet.dk