

## Skipperens Erindringsværksted



Skipperens Erindringsværksted  
Gundorflund 32  
9000 Aalborg

**Bladudvalg:** Gert Kristensen  
Morten Hansen  
Inger Tvorup  
Birgit Baltser

**Bestyrelse:**

**Formand:** Gert Kristensen  
**Næstformand:** Villy Borregaard  
**Kasserer:** Morten Hansen  
**Sekretær:** Per Anker Christensen  
**Faglig konsulent:** Kjeld Djernø

**Suppleanter:** Tonnie Skov  
Inger Tvorup

**Foredragsmøder:** Fredage i ulige uger fra kl. 10 til 12  
i Altanstuen i Aktivitetscentret,  
Gundorfslund 32. 9000 Aalborg.

**Kontakt-adresse:** Gert Kristensen  
Tlf. 28 88 89 69  
Mail.: [gertkristensen1@hotmail.com](mailto:gertkristensen1@hotmail.com)

[www.skippersamrådet.dk/erindringsværkstedet](http://www.skippersamrådet.dk/erindringsværkstedet)

## Gundorfslunds tilblivelse.

Det er 76 år siden man kunne iagttage en strøm af flyttelæs, der bevægede sig mod syd ad Hobrovej.

Det var aldersrenteboligerne i det hypermoderne Gundorfslund, som var målet, idet næsten alle de 152 lejligheder blev taget i besiddelse den dag – den 1. oktober 1941.

Flere hundrede flyttemænd havde allerede tidligt på formiddagen fyldt over halvdelen af komplekset med de nye beboeres ejendele.

En overgang holdt flyttelæssene i to kolonner på gaden ved de fem nye boligblokke og desuden et godt stykke ind ad Hobrovej.

Flaget var hejst, og midt i virvaret udtalte glade pensionister sig om den lykke, det var at få en moderne lejlighed til to personer for kun 30 kroner om måneden, selvom det kun var en etværelses med alkove.



Mens byggeriet stod på, havde byrådets socialudvalg gentagne gange søgt at blive enige om et navn til aldersrenteboligerne ved Hobrovej. Flertallet fastholdt længe benævnelsen "De gamles By", mens et mindretal havde forslået navnene "Christiansminde", "Dannevang" eller "Fredensbo", men på et møde den 23. juni 1941 vedtoges det med ti stemmer mod to, at kalde komplekset Gundorfslund efter arealets tidligere ejer sagfører E. Gundorf.

Datidens forfærdende bolignød i Aalborg betød, at alle lejlighederne var revet væk så snart man udgravede grunden knap et år forinden, og manglen havde skabt ventelister så lange, at byrådet allerede havde sat arkitekt Juul-Hansen i gang med planerne om endnu fem blokke med 168 lejligheder for aldersrentenydere i direkte tilslutning til de første.

Disse blev taget i brug i 1942, og nu var der i alt 320 etværelses lejligheder til ægtepar og enlige i Gundorftslund.



Det var socialudvalgsformand Jens Jensen (Aalborg borgmester 1954-1962), der foretog den officielle indvielse fredag den 31. oktober 1941.

Ved forevisningen for en større kreds faldt der mange bevingede ord, som alle drejede sig om hvor godt, smukt og hensigtsmæssigt det nye byggeri var.

Man havde fået ledige i arbejde i byggeperioden og man havde foreløbig løst 193 ældre medborgeres boligproblem.

Initiativet til at lægge treetages boligblokke "ude i naturen" var helt enestående, og det blev rost i høje toner.

Grunden med de mange gamle træer lå faktisk så langt udenfor byen, at stedet kaldtes "Verdens Ende" – uofficielt forstås.

De fortræffelige boligforhold for ældre mennesker var i den efterfølgende tid byens stolthed.

Men samfundets udvikling gjorde efterhånden lejligheder på 35 kvadratmeter med fælles badeanlæg i blok 5 utidssvarende.

Under tiden stod hen ved en tredjedel af boligerne tomme.

I 1977 skete de første sammenlægninger af lejligheder, og i 1987 blev de sidste seks røde blokke renoveret, samtidig med, at boligselskabet Østparken opførte 32 boliger i fire gule blokke inde imellem de røde.

De nuværende 217 boligers standard er så attraktiv, at der atter er ventelister, og beboerne er ikke længere kun pensionister.

Den sidst del af de omfattende forbedringer var opførelsen af et service- og aktivitetscenter omtrent midt i området. Det blev, efter at have fungeret i et par måneder, indviet den 7. juni 1990.

*Kjeld Djernø*

## Skipperens Erindringsværksted er kommet på Facebook.



Skipperens Erindringsværksted har oprettet både en **facebook-side** og en **facebook-gruppe**.

På siden vil vi løbende fortælle lidt om hvad vi laver og oplever.

På vores gruppe lægger vi løbende gamle billeder ind fra kvarteret, som det så ud for år tilbage, bl.a. af forretninger, bygninger og steder, der har taget en forandring, eller slet ikke eksisterer mere.

Og det er vores håb, at dem, der viser interesse for vores gruppe, vil kigge nærmere i deres gamle fotos, og evt. dele dem med os på gruppen, der indtil nu har været pænt besøgt.

# Program for foråret 2018

Skipperens Erindringsværksted starter medlemsmøderne den 19/1-2018.

På aktivitetscentret kan der købes kaffe og the m.m., som indtages i kantinen fra kl. 9.30-10.00, hvorefter det ordinære medlemsmøde afholdes i Altanstuen fra kl. 10-12.

***Aktiviteter "ud af huset" udgår altid fra Gundorfslund, med mindre andet er aftalt.***

- 19/1 : Opstart efter nytår / alm. medlemsmøde.
- 02/2 : Foredrag af Ole Jensen, Tyge Brahes Vej.
- 16/2 : Alm. Medlemsmøde.
- 2/3 : Besøge Bryggergården i Nørresundby.
- 16/3 : Alm. Medlemsmøde.
- 20/3 : **(Tirsdag)** Generalforsamling kl. 18.30  
Mødested: (University College Nordjylland)
- 13/4 : Besøge Nutidsmuseet i Aars.  
*(Tilmelding er nødvendigt senest d. 16. eller 20/3).*
- 11/5 : Tur til Vestre Fjordpark (samt evt. Fjordbyen.)
- 25/5 : Alm. Medlemsmøde.
- 8/6 : Naturvandring i Sømosen. Guide Hans Jørgen Melvej  
*(ikke for gangbesværede)*
- 22/6 : Sidste Medlemsmøde inden sommeren

***Herefter holdes der sommerferie med  
opstart igen d. 17/8-2018.***

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til transporten, så kontakt Gert Kristensen, tlf. 28 88 89 69.

## Set og Sket i 2017:

Den 18. august begyndte vi sæsonen med at holde



”Åbent Hus” i vores lokaler.



Og den 29. September besøgte vi Nordjyske, hvor vi fik en meget interessant rundvisning i det store hus.





## Set og Sket i 2017:

Den 25. Oktober aflagde vi Håndværkerhuset et besøg, for at opleve det gamle håndværk i arbejde.



Den. 10. November havde vi fornøjelsen, at besøge Thorup Lokalhistoriske Arkiv og se og høre om deres store samling.



# Skipperens Erindringsværksted

## Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 18:30 - ca. 21:30.

Mødested: **University College Nordjylland, Hobrovej 85, Aalborg.**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Årsregnskab for 2017
4. Indkomne forslag
5. Budget for 2018  
(herunder fastsættelse af kontingent)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Morten Hansen og Kjeld Djernø. (er villige til genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
Inger Tvorup og Tonnie Skov.  
(er villige til genvalg)
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Der vil blive serveret øl og sodavand til mødet.

Efter generalforsamlingen vil der blive holdt et lokalhistorisk lysbilledforedrag.

**Har du brug for hjælp til transporten, så kontakt Gert Kristensen, tlf. 28 88 89 69.**

## Erindringer fra skoletiden.

For mig var det stort, at sidde i mit klasseværelse på Hobrovejens skole, at betragte udsigten mod vest til **“den blå is hytte”** og bag den, en gul kornmark, helt op til vandrerhjemmet år 1950.

Jeg havde en onkel, som var involveret i is hytten, på hvilken måde husker jeg ikke.

Det var herligt en sommer søndag, med mine søskende at gå tur til is hytten og købe is.

Is hytten måtte i 1954 vige pladsen da **byggeriet Skipperen** kom i gang, det lykkedes om sider, at få en ny plads der, hvor grillbaren senere kom ved opkørslen til Valmuemarken.

Mine betragtninger fra klasseværelset, var spændene under byggeriet af skipperen og i 1954 kom et træskelet op, hvor den blå is hytte havde været.

På træskellet kom der reklame om kommende film, jeg husker den første film var “Carmen Jones”.

Øvrige butikker jeg kan huske i “skipperen”, var købmand Henning Nielsen (også kaldet tak, tak Henning).

Ved siden af lå isenkræmmer Bernth, derefter Scala bio og efterfølgende delikatesse/slagter.

Yderligere lå der en kiosk og en bager, som vi skoleelever besøgte i spisefrikvarteret.

Der lå også et bibliotek og ud mod Vestre Alle lå autoforhandler, Niels Brock, der solgte Volvo 544 og Amazon.

En Skipper hilsen fra min barndom.

*Hardy.*

## Vestre Allé i 1940'erne.



### Billedet er som jeg husker det

Små ting fra min barndom.

Vestre alle 22 var, som jeg husker det, kendt for at have et godt sammenhold.

Der boede 4 familier.

Olsen første sal tv. Andersen første sal th.

Vi boede i stuen tv og Smidt i stuen th.

Olsen havde 5 børn, Andersen havde 2 børn, Smidt havde 5 børn, og vi var 2 børn.

På loftet var 4 værelser, de 2 har altid været der, de var tildelt dem, der boede i stuen.

De 2 andre værelser var noget Olsen havde lavet.

Om han havde lov til det, ved jeg ikke. Om min far sagde noget til det, ved jeg hellere ikke.

(Min far var vicevært for nr 22, 26, 28), lønnen for det var 5 kr. om måneden for hver ejendom. Husene var ejet af min fars chef.

Der var en stor baghave, som min far rådede over.

Vi havde 2 æbletræer, frugtbuske samt en køkkenhave.

Stakittet foran huset kunne vi godt finde på at gå balance på toppen af. Man skulle bare passe på, at benene ikke smuttede på hver sin side af stakittet, ( av av )

Under krigen, fik vi tørv fra min fars fætter i Ferslev, de blev læsset af ude på stien langs fortovet.

Når vi havde spist aftensmad, mødte alle op med spande, vaskebaljer, kurve, mm. Når man var færdig var der kaffe til alle.

Vi børn fik et varmt bad i en balje i vaskekælderen. Der var ikke badeværelse i lejligheden.

Min mor havde vaskedag sammen med fru Andersen.

Klokken 9.30 blev der råbt ude på trappen, at nu var der kaffe.

Det var til alle, der var hjemme.

Pinsemorgen drog alle 4 familier op i skoven på Bejsebakken til mindesmærket for Oberst Myhre. Vi havde madkurve med, og vi unger legede ude i skoven, medens de voksne sad ved bordene og spillede kort. Det kunne hele dagen gå med.

Vi kunne også hjælpe naboerne i nr. 24 med at slæbe brædder ind bagved.



Vi unger legede tit krig, så jagtede vi hinanden rundt på grunden. Krigerne er her samlet for at vise, hvor farlige vi var.



De store drenge lavede tit et stort bål over på marken, der hvor Granlien er.

Vi sad så rundt om bålet, hvor vi bagte en kartoffel på en pind, som vi spiste bagefter.

På den anden side af Vestre Alle var der en kornmark, hvor vi godt kunne finde på at lege, men så kom "Kolars" efter os, for han ville selvfølgelig ikke have, at vi trampede i hans korn.

Da min far var vicevært, skulle der fejes, samles blade fra de store træer, skovles sne om vinteren med en almindelig skovl. Det skulle jeg hjælpe med, det var træls. Når vi skovlede sne, kom min mor tit ud med en blodappelsin, hvor der var stukket en sukkerknald i.

Da min far var vicevært, var han det, man kaldte husvagt.

Han havde et diagram over alle 3 huse, sådan at man i tilfælde af bombing, skulle vide hvor sikringsrummet var. Han havde lov til at gå ud, selvom der var luftalarm.



Til slut vil jeg fortælle, at Olsen fik lov til at bygge et fuglebur i haven, hvor han havde kanariefugle, undulater og zebrafinker. Så vi havde en fuglekvidder i haven uden lige.

*Ib Vartoft*



Det er ikke alle  
banker, der har valgt  
at være noget særligt  
for nordjyderne.

DER ER BANKEN TIL FORSKEL

 Nordjyske Bank



Skipper Samrådet –  
Dit lokale talerør.



Skipper Samrådet, der repræsenterer et område med ca. 13.000 indbyggere, ser som sin vigtigste opgave at gøre kvarteret omkring Skipperen til et attraktivt bosætningsområde for både unge og ældre, ligesom det er samrådets ønske at samle hele områdets identitet omkring Skipperen.

Du kan læse mere om Skipper Samrådet på [www.skippersamraadet.dk](http://www.skippersamraadet.dk)